

INTERVIEW Mark Metgod speelde net als zijn broers profvoetbal maar werd golfer

Topgolfer uit voetbalnest

Inclusief blessuretijd speelde Mark Metgod met HFC Haarlem precies een uur in de eredivisie. Verder dan twee invalbeurten kwam de boomlange centrale verdediger niet. Toen in het voorjaar van 1985 duidelijk werd dat er bij het Haarlem van trainer Hans van Doorneveld geen profcontract te halen viel, nam Metgod een andere afslag: hij zocht en vond een professionele loopbaan in de golfsport.

Rob Spiereburg

Velsen-Zuid ■ De uitslag van de uitwedstrijd in de eredivisie van HFC Haarlem tegen Volendam op zondag 30 september 1984? „Geen idee”, zegt Mark Metgod (58), die destijds zijn debuut maakte als Roodbroek toen hij na de rust Gerrie Kleton verving. „We zullen achter hebben gestaan, want ik werd in de spits gezet.”

Veel meer dan de sportieve hoogte- en dieptepunten van die wedstrijd herinnert Metgod zich een sneer van de tegenstander. „De voorstopper vroeg aan mij wat ik kwam doen. Ik vond het wel grappig dat iemand mij als nieuwkomer een mentale oplazer probeerde te verkopen.”

Op het moment dat Metgod binnen de lijnen kwam, stond Haarlem met 1-0 achter. Na de gelijkmaker van Marcel Liesdek ging het een kwartier voor tijd toch nog mis. Ton Blanker maakte voor Volendam de winnende 2-1.

Later dat seizoen kwam de jongste (en met 1,96 de langste) van de drie gebroeders Metgod nog eenmaal in actie voor Haarlem. Op zaterdag 8 december thuis tegen Sparta bracht Hans van Doorneveld hem in de 8e minuut in het veld. Opnieuw als pinchhitter. Aan de Jan Gijzenkade bleef het 0-0.

DEM

Aan de voetballoopbaan van Mark Metgod kwam abrupt een einde. Onbedoeld en onvoorzien. Want toen HFC Haarlem begin 1985 besloot hem geen contract aan te bieden, kwam Metgod met het Beverwijkse DEM overeen om er de B1 te gaan trainen en op amateurbasis het eerste elftal te komen versterken.

„Iemand heeft destijds het gerucht de wereld in geholpen dat ik als voetballer bij DEM een verkapt profcontract had getekend. Pure onzin. Maar het verhaal ging mooi niet door. Ik heb er wel een jaar de B1 en de C1 getraind.” Wellicht had Metgod na zijn afscheid van Haarlem onderdak kunnen vinden bij een andere club in het betaald voetbal. Het kwam er niet van. „Ik was niet iemand die zich aanbod bij een betaald voetbalclub en voor proefwedstrijden werd ik niet uitgenodigd.”



Mark Metgod, broer van John en Edward. „Onze vader was heel trots op ons, maar hij heeft ons nooit gepusht om te presteren.” FOTO UNITED PHOTOS/PAUL VREEKER

Gek van het spelletje was hij wel degelijk. Hoe kan het anders met een vader die als materiaalman van het Amsterdamse DWS de liefde voor de voetbalsport overbracht op zijn drie talentvolle zonen: John (Haarlem, AZ '67, Real Madrid, Nottingham Forest, Tottenham Hotspur en Feyenoord, 21 interlands), doelman Edward (Haarlem, Sparta; 1 interland) en Mark.

Kapperszaak

„We zijn nooit gepusht om te presteren”, herinnert Metgod zich zijn vader. „Wel was hij heel begaan met ons. En trots. Als John, Edward en

later ikzelf op zaterdagmiddag thuis met Haarlem voetbalde, dan sloot hij zijn kapperszaak aan het Mercatorplein in Oud-West en reed hij op de brommer naar Haarlem. Dat heeft hij altijd zo gedaan.”

John Metgod werd ooit door Haarlem-trainer Barry Hughes weggeplukt bij DWS. Een paar jaar later overkwam Edward bij Blauw-Wit hetzelfde toen Hans van Doorneveld hem er had zien spelen. De tip 'Er loopt bij Blauw-Wit nog een Metgod rond' was voor Van Doorneveld voldoende om later ook Mark naar HFC Haarlem te halen. Na drie jaar in het tweede te hebben ge-

speeld werd de boomlange twintiger in de zomer van 1984 als centrale verdediger overgeheveld naar de hoofdmacht.

Golf

De overstap van het leren vijfje naar het minuscule kunststof golfballetje maakte Mark Metgod al in 1985 toen hij in het Haarlemse Noorder-sportpark met voetbalvriend Rob Meinsma (ook lid van 'FC Blauwe Maandag' met twee minuten betaald voetbal achter zijn naam, red.) voor het eerst een balletje sloeg. Op het CIOS bekwaamde hij zich in zijn nieuwe sport door golf als keuzevak te nemen. „Ik was vrij snel goed. Ik heb wel iets met ballen.”

Als golfer won Metgod tweemaal de Twente Cup, een van de oudste toernooien van de PGA Holland. Al snel legde hij zich toe op coaching en lesgeven. Bij de Nederlandse Golf Federatie coachte hij diverse nationale selectieteams. Als docent was hij bij de NGF meer dan tien jaar verbonden aan de opleiding voor golfprofessionals. Hij werkte als leraar bij Golfbaan Spaarnwoude, de Biltse Duinen in Bilthoven, de Noordhollandse Golfclub in Alkmaar en aan de Kennemer in Zandvoort. Momenteel is hij werkzaam bij de Zaanse Golfclub in Wijdewormer.

Ondanks het uitblijven van grote successen kijkt 'Metgod nummer drie' zeker niet in wrok terug op zijn



Een sterrenstatus is niet voor elke profvoetballer weggelegd. Voor sommigen dimmen de spotlichten weer snel. In deze serie eren we wekelijks een 'vergeten' voetballer.

korte voetbalcarrière. „Hoewel voetbal voor mij nooit allesbepalend is geweest, heb ik het ervaren als een prachtige tijd. Ik heb in het Amsterdams elftal gespeeld met Van Basten, Rijkaard en Vanenburg. Ik heb met verschillende vertegenwoordigende teams prachtige buitenlandse trips gemaakt. Ik heb in het voetbal hardheid opgedaan. Teamgeest ervaren. Ik ben erdoor gevormd.”



Mark Metgod bovenste rij, uiterst rechts op elftalfoto uit 1984. FOTO HFC HAARLEM

„Ik was vrij snel goed. Ik heb iets met ballen”

